

Netanyahu tot de Frans-Europese Joden na de aanvallen in Parijs: Israël is uw thuis

11 januari 2015, Thorajoden.

In de onmiddellijke nasleep van de brutale aanslagen in Frankrijk, met ons hart dat pijn doet door de pijn van onze verliezen, is Netanyahu aan het dansen op joods bloed en doet hij onbeschaamd een beroep op Joden in Frankrijk en de rest van Europa om te emigreren naar de staat Israël. Men kon bijna het plezier van de zionistische leiders voelen bij het nieuws van de zoveelste aanval tegen Joden. Ze hopen dat dit hen uiteindelijk de resultaten zal brengen die ze willen: een massale golf van nieuwe immigranten in hun staat.



De zionistische droom, van Herzl tot vandaag, is altijd geweest dat het antisemitisme Joden uit hun thuisland zou drijven naar hun Joodse staat. Deze Joden zijn pionnen in het zionistische spel. Voor het zionisme zijn joodse levens alleen de moeite waard om er zich zorgen over te maken als ze op de een of andere manier een bijdrage kunnen leveren aan de zionistische agenda. Joden in andere landen waarvan ze niet het gevoel hebben dat ze die op enige manier kunnen gebruiken worden toegevoegd aan hun immigratielijst - de lijst van landen die moeten worden ontdaan van Joden.

In de afgelopen decennia zijn de zionisten erin geslaagd om het grootste deel van het Midden-Oosten, maar ook Noord-Afrika, vrijwel jodenvrij te maken. In veel gevallen hebben ze bewust rellen aangewakkerd om Joden een extra duwtje om te emigreren.

Gedurende de laatste tien jaar heeft Frankrijk jammer genoeg op die zwarte lijst gestaan, te beginnen met de oproep van Ariel Sharon in 2003 aan alle Joden in Frankrijk om te emigreren naar Israël. " De zionisten

hebben lang een beleid gevoerd van het opzetten van antisemitische incidenten in Frankrijk toen er geen waren, of het overdrijven van daadwerkelijke incidenten, om een sfeer van angst en paniek te creëren.

Dus nu deze verschrikkelijke tragedie heeft plaatsgevonden en vier kostbare Joodse levens wreed vernietigd zijn - God moge ons behoeden - hebben de zionisten zich op de mogelijkheid gestort om te verklaren dat "Israël de thuisbasis is van de Joden uit Frankrijk". Ze hopen dat ze misschien eindelijk de strijd hebben gewonnen.

Verder zijn Netanyahu's woorden getimed om Frankrijk in verlegenheid te brengen, een land dat decennia lang vriendelijk en gastvrij voor Joden is geweest, en dat geprobeerd heeft met alle middelen die tot haar beschikking stonden om haar Joodse burgers te beschermen. Frankrijk vandaag is de thuisbasis van 500 000 Joden. De huidige oproepen tot een massale uittocht is ongelooflijk brutaal en ondankbaar.

In Haaretz werd gemeld dat de Franse president François Hollande vroeg aan Netanyahu om de herdenkingsmars in Parijs niet bij te wonen, als onderdeel van een poging om het Israëlisch-Palestijns conflict uit het Europese signaal van eenheid te houden. Maar Netanyahu en andere politici van de harde lijn, kwamen toch naar de mars op zondag en maakten een opgemerkt bezoek aan een synagoge, goed wetende dat dit een openbaar verband tussen Franse Joden en zijn provocerende activiteiten zou leggen en Franse Joden verder in gevaar zou brengen.

Terroristen, door Joden te viseren, spelen rechtstreeks in de kaart van het zionisme. Ze moedigen in feite Joden aan om naar de staat Israël te gaan, waar ze vaak in de nederzettingen worden geplaatst wegens gebrek aan huisvesting.

Joden van Europa! Pas op voor de zionistische val! Wilt u uw lokale gemeenschap geschiedenis laten worden? Wil je het toetreden tot de lange lijst van Joodse gemeenschappen die de zionisten konden laten leeglopen - gemeenschappen waar Joden voorspoedig naast hun burens leefden? Wilt u slachtoffer worden van het gevaarlijke zionistische plan om alle Joden te verzamelen naar een plaats? Wil je alle eieren in één mand, een mand vol gaten, een mand die werd opgericht tegen het bevel van God?

We moeten hard nadenken en manieren vinden om de machtige zionistische propagandamachine te overwinnen, om duidelijk te maken aan de wereld dat wij geen verband houden met de staat Israël en het zionisme, dat Netanyahu niet voor ons spreekt, en dat hij onze vriend niet is. Wij zijn Franse Joden, Belgische joden, Duitse joden, Amerikaanse Joden. De staat Israël is niet ons land.

Het is opmerkelijk dat zelfs één van de Israëlische politici, Jewish Agency voorzitter Natan Sharansky, erkende dat de oproep tot immigratie kan worden gezien als voordeel halen uit de tragedie. "Jeruzalem moet zorgvuldig zijn emigratieboodschap naar Franse Joden afwegen, aan de ene kant hen verwelkomen, maar aan de andere niet de indruk te geven te 'dansen op het bloed' en een alliantie te smeden met antisemitisme," zei Sharansky zondag op weg naar Paris.

Sharansky zei dat het "een vergissing en niet slim" was om te zeggen tegen Franse Joden "emigreer nu," en hij voegde eraan toe dat het ook "beledigend" was voor de Fransen. Toen Ariel Sharon zo'n opmerking maakte in 2003, leidde dat tot een minicrisis met de toenmalige Franse president Jacques Chirac, en Sharon werd gedwongen om terug te krabbelen.

"Ik geloof echt dat het antisemitisme niet onze bondgenoot is, en we hoeven niet te doen alsof het dat wel is," zei Sharansky.

Wij vragen de presidenten en leiders van alle landen die hun joodse burgers wensen te beschermen om ons te helpen zodat onze boodschap gehoord wordt, want dat is de enige manier waarop Joden veilig kunnen leven in al hun gemeenschappen over de hele wereld.